



Boodschap van 25 februari 2026

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie opnieuw op om je leven aan God aan te bieden, opdat Hij jullie door je persoonlijke bekering naar de verrijzenis moge leiden. Kindertjes, God is dicht bij jullie en aanhoort jullie gebeden, maar jullie zijn ingedommeld en daarom heeft Hij mij naar jullie gestuurd om jullie wakker te maken, opdat jullie als lentebloemen zouden stralen van heiligheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

www.bedevaart.net