



Boodschap van 25 augustus 2024

"Lieve kinderen! Vandaag bid ik met jullie voor vrede. Goed en kwaad strijden en willen de overhand krijgen in de wereld en in de harten van mensen. Wees mensen van hoop en gebed en met een groot vertrouwen in God de Schepper, voor Wie alles mogelijk is. Kindertjes, moge er vrede heersen in jullie en om jullie heen. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen, zodat jullie, kindertjes, vreugde mogen zijn voor allen die jullie ontmoeten. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."

www.bedevaart.net