



## Boodschap van 25 september 2024

*"Lieve kinderen! Uit liefde voor jullie heeft God mij naar jullie gezonden, om jullie lief te hebben en jullie aan te moedigen tot gebed en bekering tot vrede in jezelf, in je families en in de wereld. Kindertjes, vergeet niet dat ware vrede alleen door gebed komt, van God die jullie vrede is. Bedankt dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."*

[www.bedevaart.net](http://www.bedevaart.net)