



Boodschap van 25 april 2025

"Lieve kinderen! Winden van onrust, egoïsme en zonde houden veel harten in hun greep en leiden hen naar vredeloosheid en ondergang. Daarom roep ik jullie op, kindertjes: keer terug naar God en het gebed, opdat het goed met jullie moge gaan in jullie harten en op de aarde waarop jullie leven. Ik houd van jullie, kindertjes, en juist daarom word ik nooit moe jullie op te roepen tot bekering. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

www.bedevaart.net