



Boodschap van 25 maart 2025

"Lieve kinderen! In deze tijd van genade, waarin jullie tot bekering worden opgeroepen, moedig ik jullie aan, kindertjes: bied mij jullie gebeden, lijden en tranen aan voor de bekering van de harten die ver van het Hart van mijn Zoon Jezus verwijderd zijn. Bid met mij, kindertjes, want zonder God hebben jullie geen toekomst of eeuwig leven. Ik hou van jullie, maar zonder jullie kan ik jullie niet helpen. Zeg daarom 'ja' tegen God. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

www.bedevaart.net