



Boodschap van 25 februari 2025

"Lieve kinderen, moge deze lenteperiode voor jullie een aansporing zijn tot persoonlijke bekering, opdat jullie met je leven mogen bidden en God boven alles liefhebben, voor allen die in nood zijn. Kindertjes, wees mijn handen van vrede en gebed; wees liefde voor allen die niet liefhebben, niet bidden en geen vrede willen. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep."

www.bedevaart.net